

Locatie Prof. van der Waalslaan 2
3362 SP Sliedrecht
tel. 0184 - 416662
website: www.pwa95.nl
Directie: pwawaalslaan@pwa95.nl
Administratie: administratie@pwa95.nl



Andere locatie: Valkweg 2
3362 GH Sliedrecht
tel. 0184 - 416057
website: www.pwa95.nl
Directie: pwavalkweg@pwa95.nl
Administratie: administratie@pwa95.nl

Beste ouders / verzorgers,

De laatste maand van het jaar alweer. In december steken veel mensen kaarsen aan. Ze brengen warmte gezelligheid en licht. We mogen ook denken aan Jezus die het Licht van de wereld is.

Advent

We leven toe naar Kerst, eind van deze maand. Afgelopen zondag was de eerste adventszondag. Advent = wachten en verlangend uitzien naar wat komen gaat.

Bij de godsdienstlessen staan we stil bij het thema 'Dromen'.

Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als ze vertellen wat er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat ook. Hij vertelde aan de mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou komen, die vrede en geluk zou brengen. De hele wereld zou erdoor veranderen, zei Jesaja; zelfs de dieren zouden in vrede samenleven. Op weg naar Kerst lezen we opnieuw over het visioen van Jesaja. Met dat visioen in gedachten lezen we over de priester Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En we horen over Maria, de jonge vrouw uit Nazareth die van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Jezus wordt. Jezus zal de Koning zijn die vrede brengt – zo wordt het visioen van Jesaja waar. 'Droom met me mee' is het thema van deze adventstijd. De kinderen maken kennis met Bijbelse dromen van vrede en geluk, en delen ook hun eigen dromen met elkaar. Door mee te dromen van een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld mooier maken. Jezus gaf ons het voorbeeld. Wij mogen zijn voorbeeld volgen en licht brengen aan de mensen om ons heen. Zo wordt Kerst een feest voor iedereen!



Kerstvieringen

In de laatste weken voor de kerstvakantie houden we de vieringen met en voor de kinderen. We staan stil bij het verhaal van de geboorte van Jezus Christus en zijn boodschap voor de mensen.

Kleuters

De vieringen worden gehouden in de school, in aanwezigheid van de ouders. In de agenda (onderaan deze nieuwsbrief) kunt u zien welke klas op welke datum de viering heeft. We beginnen om 19.00 uur. Om 18.50 uur gaat de deur open. In verband met de ruimte en de veiligheid willen we u vragen om met maximaal twee personen per kind aanwezig te zijn. Wilt u alstublieft geen kleine kinderen meenemen, zodat we als volwassenen eerbiedig, stil en aandachtig kunnen zijn tijdens de viering. Na afloop is er voor de ouders koffie en voor de kinderen limonade.

Groep 3 t/m 5

Deze groepen vieren het kerstfeest op woensdag 21 december 's avonds in hun eigen klas. De vieringen beginnen om 19.00 uur. De deur gaat om 18.50 uur open, uw kind mag zelf naar binnen lopen.

Rond 19.45 uur zullen de kinderen naar buiten komen om samen met u een aantal kerstliederen te zingen. Na het zingen op het plein gaan de kinderen nog even mee naar binnen om hun kerstboek in ontvangst te nemen. U kunt uw kind, na het zingen op het plein, in de klas op komen halen. Bij droog weer staat er dan nadat u uw kind uit de klas hebt opgehaald op het plein nog een lekker warm drankje voor u en de kinderen klaar.

Uw kind krijgt nog een uitnodiging mee voor het kerstfeest met daarin alle nodige informatie.

Groep 6 t/m 8 (beide locaties)

We zijn blij dat we dit jaar weer een viering zullen hebben in de Maranathakerk. Welkom op donderdag 22 december. 'Wegwijzers' is het thema van deze viering. In het oude testament heeft de Bijbel de weg gewezen naar de Here Jezus die geboren zou worden. Toen Hij echt geboren werd, waren er weer allerlei wegwijzers in de vorm van een ster, dromen en engelen. We willen onszelf afvragen: zijn wij ook wegwijzers naar de Here Jezus? De viering begint om 19.30 uur; de deur van de kerk gaat om 19.00 uur open. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Op vrijdagochtend 23 december sluiten we 's morgens de kerstverhalen af in de groepen. 's Middags zijn de kinderen vanaf 12:00 uur vrij en begint de kerstvakantie.

Sinterklaas op school

Op maandag 5 december hoopt Sinterklaas met zijn Pieten onze school te bezoeken.

Wij willen u graag attent maken op onderstaande praktische zaken:



- De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen op maandag 5 december om 08.15u op het plein blijven staan bij hun leerkracht. We zullen een haag maken op het schoolplein waar de Sint en zijn Pieten doorheen kunnen lopen. Wilt u als ouders achter deze haag plaatsnemen?
- Wilt u er op letten dat de ingang vrij blijft, dus geen fietsen en/of kinderwagens parkeren, alvast bedankt!
- De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf 08.10u hun surprise binnenbrengen. Het liefst in gesloten (vuilnis)zakken, zodat we op het laatste moment pas weten wie de kinderen hebben getrokken. Dit doen zij alleen. De surprises moeten zoveel mogelijk via de westdeur naar binnen worden gebracht.
- Wilt u uw zoon/dochter een grote plastic tas meegeven om na afloop hun spullen in te doen?
- Ouders van groep 5 t/m 8: Inmiddels zijn de lootjes onder de kinderen uitgedeeld. Lukt het uw kind om een surprise en een gedichtje te maken? Wilt u uw kind een beetje helpen thuis, zodat er op 5 december geen teleurgestelde kinderen zijn? Het mag wel écht een kinderwerkstuk zijn, u hoeft niet helemaal zelf te gaan knutselen. Weet u niet goed wat er verwacht wordt, geeft u dit dan ruim op tijd aan bij de leerkracht! Veel plezier samen met uw kind bij alle voorbereidingen!
- Vanaf 12.00u zijn alle kinderen vrij!

We wensen u ook voor thuis een leuk sinterklaasfeest toe!

Geen kerstkaarten uitdelen op school

Sommige kinderen vinden het leuk om aan vriendjes en vriendinnetjes kerstkaarten uit te delen op school. Dat is een leuke gedachte, maar sommige kinderen hebben veel vriendjes, zij krijgen dan veel kaarten. Anderen krijgen niks. Dat is een heel akelig gevoel voor een kind.

Dan denkt u misschien: dan geef ik álle kinderen uit de klas een kerstkaart. Een heel lieve gedachte, maar... voor sommige ouders of kinderen voelt dat als een soort groepsdruk om dan niet achter te willen blijven. Terwijl het echt niet in alle gezinnen iets is waar geld voor is. En kinderen die dit niet kunnen doen, krijgen daar ook weer een vervelend gevoel over.

Daarom hebben wij bij ons op school de afspraak dat de kinderen geen kerstkaarten uitdelen op school. Als ze tóch een kaart willen sturen aan een vriendje, dan graag thuis door de brievenbus.

Vrijwillige Ouderbijdrage



Schoolkassa
van ParnasSys

In de vorige nieuwsbrief schreven we u over de verandering van de inning van de vrijwillige ouderbijdrage. Via Parro heeft u een betaalverzoek gekregen. We zijn blij dat velen van jullie hebben betaald! Bedankt! Degenen die nog niet hebben betaald, kunnen dit alsnog doen.

Vervanging

In deze herfsttijd zijn regelmatig kinderen, maar ook leerkrachten ziek. We zijn dankbaar dat veel collega's zich extra inzetten en dat het tot op het moment van schrijven, steeds gelukt is om het lesgeven doorgang te laten vinden. We proberen daarbij zoveel als mogelijk het werk dat leerkrachten en onderwijsassistenten doen ter ondersteuning (leerlingen begeleiden, plus-je-klas, arrangementen, levelwerk) ook door te laten gaan. Soms ontkomen we er echter niet aan om ondersteunend personeel in te zetten ter vervanging van een lesgevende collega. Wij hopen daarbij op uw begrip. Mocht u zelf iemand zijn of kennen die invalwerk kan doen bij ons op school, dan horen wij dat graag.

Nieuwe leerlingen in het Taallokaal

In de vorige nieuwsbrief schreven we u over de nieuwe leerlingen in het taallokaal. We zijn dankbaar dat het groepje nieuwe leerlingen bij ons op school zich welkom weet. Deze leerlingen zijn (in principe) tijdelijk bij ons op school. Wat maakt dat de samenstelling soms wisselt, omdat de kinderen een nieuwe woonplek krijgen. We zijn blij met de betrokkenheid van andere leerlingen. Wat fijn dat ook veel ouders dit laten merken. Verschillende van u hebben geïnteresseerd gevraagd hoe het gaat, geven een welkom door de leerlingen en hun ouders en begeleiders te groeten, geven een compliment over hoe het vormgegeven wordt. We waarderen deze betrokkenheid!



In actie voor onze adoptiekinderen!

De kinderen zijn de vorige maand volop bezig geweest om geld in te zamelen voor onze adoptiekinderen. Mooi dat we op deze manier iets kunnen betekenen voor onze naasten. De actie heeft het mooie bedrag van €1886,95 opgebracht. Bedankt allemaal voor jullie inzet!

Voor in uw agenda:

Vrijdag 2 & dinsdag 13 december	Gebedsgroep
Maandag 5 december	Sinterklaas, kinderen vanaf 12 uur vrij
Donderdag 15 december	Kerstviering groep 1/2d
Maandag 19 december	Kerstviering groep 1/2a
Dinsdag 20 december	Kerstviering groep 1/2b
Woensdag 21 december	Kerstviering groep 1/2c
Woensdag 21 december	Kerstviering groep 3 t/m 5 (19:00 – 20:00 uur in de klas, aansluitend op het plein)
Donderdag 22 december	Kerstviering groep 6 t/m 8 (vanaf 19:00 welkom in de Maranathakerk)
Vrijdag 23 december	Vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij
Maandag 26 december – vrijdag 6 januari	Kerstvakantie
Woensdag 11 januari	Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur)
Woensdag 25 januari	Open dag
Dinsdag 14 februari	10-minutengesprekken (oudergesprekken) op school
Donderdag 16 februari	10-minutengesprekken (oudergesprekken) op school
Donderdag 23 februari	Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur)
Maandag 27 februari – vrijdag 3 maart	Voorjaarsvakantie

Hartelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool

