

LOCATIE PROF. V.D. WAALSLAAN 2
3362 SP Sliedrecht
tel. 0184 - 416662
www.pwa95.nl
Directie: pwawaalslaan@pwa95.nl
Administratie : administratie@pwa95.nl



ANDERE LOCATIE: VALKWEG 2
3362 GH Sliedrecht
tel. 0184 - 416057
www.pwa95.nl
Directie: pwavalkweg@pwa95.nl
Administratie : administratie@pwa95.nl

Beste ouders / verzorgers,

In de maand maart leven we toe naar het paasfeest. De 40-dagentijd; weken van bezinning, waarin we de verhalen over het leven van Jezus vertellen, en over zijn moeilijke lijdensweg aan het einde.

Op donderdag 28 maart vieren we met de kinderen het paasfeest in de groepen. Feest van leven!

Ook in de natuur is het feest van leven al een beetje te zien. De eerste voorjaarsbloemen komen uit, er komen knopjes aan de takken van de bomen... de lente komt eraan!



Kind op Maandag

Deze maand staan we stil bij het leven en het lijden van Jezus. Dit alles rond het thema 'Kom tot Leven'. Misschien zegt of denkt u het weleens, over een kind of een volwassene in uw omgeving: 'Kom tot leven!' Eigenlijk is dat een gekke uitspraak. Want leven, dat doe je of dat doe je niet. Hoe kun je dan tot leven komen? Vaak bedoelen we ermee dat iemand wat meer energie zou kunnen tonen, wat meer inzet om iets te bereiken.

In de Bijbel gaat het ook veel over leven. En dan niet alleen over wel of niet ademen: het gaat ook over wat echt leven inhoudt. Toen Jezus op aarde was, vertelde hij over goedheid en geluk, over vertrouwen en verbondenheid. Met die waarden kom je echt tot leven. En het goede nieuws is: God helpt mensen daarbij!

Hoewel Jezus liefde en rechtvaardigheid predikte, kreeg hij zelf te maken met haat en onrecht. Het ging zover, dat hij gedood werd aan het kruis. Maar op de derde dag, zo vertelt het Bijbelverhaal, riep God Jezus opnieuw tot leven. De steen voor het graf werd weggerold. Daarmee werd een nieuw begin gemaakt – niet alleen voor Jezus, maar voor alle mensen die zoeken naar het echte leven. Dat mogen we vieren met Pasen.



Biddag - woensdag 13 maart

Eten en drinken is zeker geen vanzelfsprekendheid. Op woensdag 13 maart is het biddag. We bidden dan met elkaar om een zegen te vragen over ons leven, het werk, het groeien van de gewassen. In de verschillende kerken is iedereen van harte welkom tijdens de Kinderbiddagdiensten.

Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)

Kerkbuurt 131 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. M.H. Vastenhout
Thema: "Bidden = vertrouwen"
Aan de dienst wordt medewerking verleend door kinderkoor Amazing Kids.

Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranathakerk)

Lijsterweg 2 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. S.J. Verheij
Thema: "Bidden = vertrouwen"
Aan de dienst wordt medewerking verleend door kinderkoor Laudate Deum.

Nederlands Gereformeerde Kerk het Anker

Jacob Catsstraat 6 – Sliedrecht

Aanvang 14.30 uur

Voorganger: Ds. G. van Dijk

Thema: "God vergeet je niet"



Paasviering in de groepen

Op donderdag 28 maart vieren we 's morgens het paasfeest met de kinderen in de groepen. We sluiten de viering af met een paaslunch op school. Uw kind hoeft deze dag zelf geen lunch mee te brengen van thuis. We willen u wel vragen om uw kind deze dag bord, beker en bestek mee te geven.

Kunst- en cultuurweken

De kunst- en cultuurweken gaan weer van start! In de maanden maart en april hebben wij in alle groepen extra aandacht voor kunst en cultuur en dat is een héél breed spectrum. Denk hierbij aan beeldende kunst, dans, toneel, fotografie, filmtechnieken en nog veel meer. Iedere groep krijgt, in een van de kunstdisciplines, een gastles aangeboden. Het programma is structureel, waardoor de kinderen elk jaar een andere vorm van kunst krijgen aangeboden. Wij hebben er zin in!



Seksuele vorming – Wonderlijk Gemaakt

In maart beginnen onze jaarlijkse lessen over seksuele vorming. We gebruiken hierbij de methode 'Wonderlijk gemaakt'. Het gaat over lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit en leren over het belang van duurzame relaties van liefde en trouw. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar. De methode heeft als uitgangspunt dat ieder mens een wonder is. Elk kind is uniek en geliefd kind. Vanuit die verwondering willen we de lessen seksuele vorming geven. In de komende weken ontvangt u van de leerkracht van uw kind verdere informatie met de thema's die worden behandeld. Op die manier bent u in de gelegenheid om vooraf met uw kind in gesprek te gaan.

Crea-ochtenden

Woensdag 6 maart starten we met de eerste crea-ochtend. Wat hebben we er zin in! De kinderen hebben zich inmiddels ingeschreven voor een activiteit die zij leuk vinden. We zijn benieuwd naar de mooie resultaten die tevoorschijn gaan komen. Woensdag 12 juni is de tweede crea-ochtend.



De schooltijden



vanaf 08:15 uur:
welkom op het plein



vanaf 08:20 uur:
deuren open – welkom



om 08:25 uur:
uiterlijk naar binnen!



bel om 08:30 uur:
lessen starten – ouders
buiten

We hechten er waarde aan op tijd met alle kinderen te kunnen beginnen. Er is bewust een inlooptijd, zodat kinderen de gelegenheid hebben rustig te starten. Om 8:25 uur verwachten we alle kinderen binnen, zodat we om 8:30 kunnen starten. Mocht uw kind door omstandigheden (iets) later zijn, vragen wij u even naar school te bellen of de leerkracht tijdig te informeren via Parro. Wilt u iets bespreken met de leerkracht van uw kind? U bent van harte welkom ná schooltijd. Vraag de leerkracht of het na schooltijd uitkomt of maak even een afspraak voor een ander moment. Op die manier kan de leerkracht er onder schooltijd echt zijn voor de kinderen.

Voor in uw agenda: (u vindt de jaarkalender voor het hele schooljaar op onze site www.pwa95.nl)

Woensdag 6 maart	Crea ochtend groep 3 t/m 8
Dinsdag 12 maart	Gebedsgroep 8:30 verzamelen beneden in de hal van loc. Waalslaan
Maandag 18 maart	Studiedag: alle kinderen zijn de gehele dag vrij
Dinsdag 19 maart en donderdag 21 maart	Oudergesprekken definitief schooladvies groep 8
Woensdag 27 maart	Gebedsgroep 8:30 verzamelen beneden in de hal van loc. Waalslaan
Donderdag 28 maart	Paaslunch (graag bord, beker en bestek mee naar school)
Vrijdag 29 maart & maandag 1 april	Goede Vrijdag & Tweede Paasdag (vrije dagen)
Vrijdag 12 april	Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur) Gebedsgroep 8:30 verzamelen beneden in de hal van loc. Waalslaan
Maandag 8 april – vrijdag 12 april	Kanjerweek (er worden deze week ouderlessen gegeven in de groep)
Dinsdag 23 april	Gebedsgroep 8:30 verzamelen beneden in de hal van loc. Waalslaan
Vrijdag 26 april	PWA – feest. Alle leerlingen zijn om 12.30 uur uit.
Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei	Meivakantie
Woensdag 15 t/m vrijdag 17 mei	Schoolkamp groep 8
Maandag 20 mei	Tweede Pinksterdag (vrije dag)

Hartelijke groet,
Team Prins Willem-Alexanderschool